



Openbaringkrant

voor open oren in Nederland

<p><i>Regionaal nieuws</i></p> <p>De gemeente</p> <p>Openbaring 1:4-3:22</p> <p><i>Wat je gezien hebt, wat er ...</i></p>	<p><i>Buitenlands nieuws</i></p> <p>De hemel</p> <p>Openbaring 4:1- 5:14</p> <p><i>nu is en..... wat hier ..</i></p>	<p><i>Binnenlands nieuws</i></p> <p>Het Koninkrijk van God is en komt</p> <p>Openbaring 6:1-20:15</p> <p><i>na..... zal gebeuren Open</i></p>	<p><i>Extra</i></p> <p>De hemel op aarde</p> <p>Openbaring 21:1– 22:21</p> <p><i>baring 1:19</i></p>
--	---	--	---

Snap jij het...

Openbaring 1:4-8

Johannes ontvangt een boodschap van God de Vader, via Jezus zijn Zoon, via zijn engel om deze door te geven aan iedereen die God dient.

De beelden in Openbaring zijn anders dan we gewend zijn. Het is een profetisch boek in de vorm van een brief, waarin door symbolen, getallen en beelden Gods gedachten worden uitgedrukt. Dit gaat onze kennis te boven.

De beelden en symbolen worden niet gebruikt om het ons moeilijk te maken, maar maken ons duidelijk dat we afhankelijk zijn van Gods Geest en Zijn Woord om het te begrijpen. Soms staat de betekenis erbij.

In andere gevallen vind je de betekenis in andere Bijbelboeken (m.n. de Psalmen, Ezechiël, Daniël, Jesaja, Zacharia). Hoe meer je leest, hoe je de betekenis zult zien.

... helemaal?

Niet alles kunnen we weten. Dat is ook beter voor ons. De dag en het uur waarop Jezus terugkomt, zal God ons niet vertellen want elke generatie gelovigen moet waakzaam zijn.

Ook Johannes snapte niet alles. Hij was in vervoering, 'in de Geest' en zag beelden en hoorde stemmen die Hij soms niet begreep. Hij deed hiervan een live-verslag voor ons. Als je dit verslag opbergt in je hart, zul je het snappen op het moment dat het gebeurt en we het nodig hebben.

[Vul de enquête in op pag. 2](#)

Hoe word je gelukkig?

Meer dan 215 miljoen vervolgd christenen



Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is

Domitianus reizen

maledieven

Plaats 13 lijst vervolgd Christenen
Vertrek uit Babel naar het paradijs

Schrijver: Johannes, de discipel en schrijver van het Johannes-evangelie en drie nieuwtestamentische brieven.

Tijd: waarschijnlijk 95 of 96 na Chr. Tijdens keizer Domitianus.

Plaats: zonnig Padmos, mogelijk in een steengroeve.

Omstandigheden: christenen werden zwaar vervolgd als ze van Jezus getuigden (Op. 1:9)

Geen nepnieuws, maar goed nieuws

Openbaring 1:1-3

Het laatste Bijbelboek Openbaring prikkelt onze nieuwsgierigheid en nepnieuwsbijbeluitleggers maken hier misbruik van.

Kijk om nepnieuws te ontmaskeren naar de bron, de afzender en de intentie van het nieuws (Op. 1:1-3; 22:6). Een krant zonder nepnieuws helpt je om een mening te vormen en keuzes te maken.

Deze krant focust op het laatste Bijbelboek Openbaring. Letterlijk staat er: de apocalyps van Jezus Christus.

Het boek onthult wie Hij is, wat Hij heeft gedaan, doet en zal doen! Soms is het boek moeilijk te begrijpen en wordt er over gespeculeerd. Je kunt als mens vandaag het nieuws voor morgen niet schrijven.

Gelukkig is er wel een God die kan onthullen wat je vandaag moet weten over morgen.

Openbaring is profetie die niet geheim mag blijven en niet gewijzigd mag worden. (Op. 22:18) Deze krant wil je helpen en uitdagen de bron te lezen, met de hulp van Gods Geest. (2 Petr. 1:20,21; Joh. 14:26)

Als je Gods plannen beter wilt leren kennen zonder Openbaring te lezen, doe je jezelf te kort.

Er staat namelijk als belofte:

“Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij” (Op. 1:3, 2-3; 22:7)).



Openbaring 1:1 De openbaring van Jezus Christus, die hem door God gegeven is om zijn dienaars te laten zien wat er spoedig gebeuren moet. Deze openbaring heeft hij aan zijn dienaar Johannes bekendgemaakt door hem zijn engel te sturen. 2 En Johannes getuigt hier van de boodschap van God en van het getuigenis van Jezus Christus, van alles wat hij gezien heeft. 3 Gelukkig hij die deze profetische boodschap voorleest, en gelukkig zij die ernaar luisteren en vasthouden aan wat daar geschreven staat. Want de tijd is nabij. 4 Johannes aan de zeven christengemeenten in Asia: De genade zij u en de vrede van hem die is, die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon staan, 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerste van de doden die tot nieuw leven is gekomen, de hoogste koning der aarde. Aan hem die ons liefheeft, ons bevrijd heeft van onze zonden door zijn bloed, 6 ons tot koningen gemaakt heeft, tot priesters voor God, zijn Vader, aan hem de eer en de macht voor altijd! Amen. 7 Zie, hij komt met de wolken! Iedereen zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben, en alle volken der aarde zullen om hem treuren. Amen. 8 'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, die is, die was en die komt, de Almachtige. 9 Ik, Johannes, ben uw broeder en lotgenoot; ook ik word verdrukt, en net als u heb ik deel aan het koninkrijk en blijf ik standvastig in verbondenheid met Jezus. Ik was op het eiland Patmos vanwege de boodschap van God en het getuigenis van Jezus. 10 Op de dag van de Heer kwam de Geest over mij. Ik hoorde achter me een luide stem, als een bazuin: 11 'Schrijf wat je ziet in een boek op en stuur het naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.' 12 Ik draaide me om, om te zien wie tegen me sprak. 13 En toen ik me omdraaide, zag ik zeven gouden kandelaars en te midden van de kandelaars iemand die de gestalte had van een mens. Hij had een gewaad aan dat tot op zijn voeten hing en om zijn borst droeg hij een gouden band. 14 Zijn hoofdhaar was wit als wol, blank als sneeuw, zijn ogen vlamden als vuur, 15 zijn voeten gloeiden als brons in een smeltoven en zijn stem klonk als een machtige waterval. 16 In zijn rechterhand hield hij zeven sterren; een scherp tweesnijdend zwaard kwam uit zijn mond en zijn gezicht straalde als de middagzon. 17 Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: 'Wees niet bang! Ik ben de eerste en de laatste. 18 Ik ben de levende! Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd, voor eeuwig. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. 19 Schrijf op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat er nog komen gaat. 20 De geheime betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand ziet, en de zeven gouden kandelaars is deze: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaars de zeven gemeenten zelf.'

Enquête: Wat zeg jij?

- Ik heb geen flauw idee waar het boek Openbaring over gaat
 - ◇ Dat vind ik niet zo belangrijk
 - ◇ Ik lees het niet omdat het te moeilijk is
 - ◇ Ik vind het te moeilijk maar wil graag dingen gaan leren
- Ik begrijp een klein deel, maar ik haak al snel af
 - ◇ Het is te moeilijk en er zijn teveel verschillende meningen
 - ◇ Ik heb me er nog nooit echt in verdiept
 - ◇ Dat kan veranderen omdat God verborgenheden openbaart
- De hoofdlijnen en de meeste beelden begrijp ik
 - ◇ Dit is voldoende, het voorkomt speculeren over de toekomst
 - ◇ Ik vind het belangrijk om te groeien in kennis van Jezus Christus
1. Ik kan elk detail, elk beeld dat in dit boek voorkomt, uitleggen
 - ◇ Maar misschien leer ik nog iets nieuws
 - ◇ Ik kan anderen helpen

Bijbels rekenen (1)

We hebben op school vakken als rekenen, wis- kunde, natuurkunde en scheikunde omdat God getallen gebruikt. Hij heeft in zijn schepping allerlei wetmatigheden gelegd. Het is dus niet vreemd dat God in Zijn Woord ook getallen gebruikt. De ene keer in letterlijke betekenis, een andere keer met een symbolische betekenis.

Hoeveel is 7?

Het getal zeven staat zo'n 600x in de bijbel, waarvan 54x in Openbaring. We lezen van zeven gemeenten, zeven gouden lampenstandaards, zeven geesten, zeven ogen, zeven zegels, zeven horens, zeven bazuinen, zeven schalen, zeven donderslagen e.a.

God schiep de hemel en de aarde in zes dagen, het was compleet, volmaakt op de zevende dag (op de sabbat). Hij rustte die dag van het werk dat Hij gedaan had (Gen. 2:1). Daarom is er een sabbatrust voor de mens.



Conclusie

Het getal zeven wordt zo vaak gebruikt dat je binnen een context kunt zien wat het betekent: de ene keer betekent het zeven, de andere keer staat het symbolisch voor volheid en compleetheid. Als je Openbaring leest, zul je ontdekken dat bij de zeven een nieuwe periode aanbreekt. Bij 8 komen we in een nieuwe dimensie.

Wordt vervolgd!



Zeven geesten voor Gods troon

Openbaring 1:4b

Johannes zegent ons met de genade en vrede van de drie-enig God (Op. 1:4,5) en noemt hierbij de zeven Geesten voor Gods troon. Hij verwijst hiermee naar de heilige Geest in alle volheid.

De heilige Geest is God zelf (Joh. 4:24, 14:15-20) én de heilige Geest is een kracht die in meer of mindere mate "vol" werkzaam kan zijn (Lk. 3:21-23).

Jezus ontving de heilige Geest bij het begin van Zijn bediening (Mt. 3:16-18, Mk. 1:10,11, Lk. 3:21-23). Op Hem rustte de heilige Geest in alle volheid (7-voud).

Jesaja 11:1-3 profeteert:

Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De Geest van de HEER (1) zal op Hem rusten; een Geest van wijsheid (2) en inzicht (3), een Geest van kracht (4) en verstandig beleid (5), een geest van kennis (6) en eerbied voor de HEER (7).

Vol zijn van de Geest betekent leven als priesters in zijn Koninkrijk.

Openbaring 2: 1'Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt, spreekt aldus: 2 Ik ken uw daden, uw inspanning en uw standvastigheid. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Degenen die zich voor apostelen uitgaven en het niet waren, hebt u aan een onderzoek onderworpen: ze bleken leugenaars te zijn. 3 U bent standvastig, omwille van mijn naam hebt u veel moeten verduren en u bent niet bezwiken. 4 Maar wat ik tegen u heb, is dat u me niet meer zo liefhebt als eerst. 5 Bedenk van hoe hoog u bent gevallen. Keer terug van die weg en laat uw daden zijn als die van voorheen. Zo niet, dan kom ik naar u toe en neem uw kandelaar van zijn plaats weg. 6 Het pleit overigens voor u, dat u evenals ik de praktijken van de Nikolaieten haat. 7 Wie oren heeft, laat hij luisteren naar wat de Geest aan de gemeenten te zeggen heeft. Wie overwint, geef ik te eten van de levensboom die in de tuin van God staat.' 8 'Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Hij die de eerste en de laatste is, die dood was en weer leeft, spreekt aldus: 9 Ik weet dat u verdrukt wordt; ik weet dat u het arm hebt, maar in feite bent u rijk. Degenen die zich Joden noemen, spreken kwaad van u, maar het zijn geen Joden, het zijn aanhangers van Satan. 10 Vrees het lijden dat u te wachten staat, niet. De duivel zal sommigen van u gevangenzetten, om u op de proef te stellen. Tien dagen lang zult u verdrukt worden. Maar wees trouw tot in de dood, dan zal ik u kronen met het leven. 11 Wie oren heeft, laat hij luisteren naar wat de Geest aan de gemeenten te zeggen heeft. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade ondervinden.

Wat zag en hoorde Johannes?

Openbaring 1:4-20

Jezus openbaart zich nu aan Johannes als de opgestane en verheerlijkte Messias:

De Alfa en de Omega, die is, die was en die komt, de betrouwbare getuige (let: martelaar), de eerste van de doden, de hoogste koning der aarde, de Zoon des mensen, de levende, de Zoon van God, Hij die heilig is en waarachtig, de Amen, de betrouwbare en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping, De leeuw uit de stam Juda, de telg van David, het lam van God op de troon, de Messias die regeert voor eeuwig, Het Woord van God, de Hoogste Heer en koning, de telg uit het geslacht van David; de stralende morgenster.

Het karakter van Jezus zoals dat wordt onthuld, is niet anders dan zoals wij Hem kennen uit de evangeliën. Zijn positie en missie is wel veranderd.



Wat horen jouw oren?

Openbaring 2 en 3



Jezus Christus richt zich van het begin tot het einde van Openbaring tot de gemeenten (Op. 1:4, 11, 22:16). In Openbaring 2 en 3 dicteert Hij zelf zeven brieven. Johannes moet het opschrijven en elke brief sturen aan de engel, de boodschappers van de betreffende historische gemeente.

Het gaat over jouw gemeente

Misschien vind je het niet zo interessant om te lezen over gemeenten die al lang niet meer bestaan. Maar wat Jezus hier zegt, is belangrijk voor de gemeente waar jij deel van uitmaakt.

Zeven keer staat er: *"Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt"*. (Op. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22; Jes.6:9-10; Jer.5:21, Ezech.3:27 Mt. 11:15, 13:9,15, 16; Mk. 7:15; 8:18...)

Niet anders dan andere brieven in de Bijbel

Wat Jezus zegt, is van toepassing op gemeenten vanaf de tijd van Johannes totdat Jezus terugkomt. In de kerkgeschiedenis zie je alles wat Jezus noemt dan ook langskomen. Sommige uitleggers leggen de kerkgeschiedenis naast Openbaring en delen de kerkgeschiedenis op basis daarvan in zeven delen. Ze zien Filadelfia als de gemeente in de eindtijd die God verkiest met Laodicea als de onzuivere gemeente die daarnaast bestaat. Net als de andere brieven in de Bijbel, zijn de brieven in Openbaring ook voor ons.

Een spannende vraag: wat zegt Jezus tot de gemeente waar jij deel van bent?

Kijk eens naar de opdracht op pagina 4

Een opdracht

1 Bid en weet dat God laat zien wat er gebeuren moet aan dienaren (Op. 1:1,) priesters in zijn Koninkrijk (Op. 1:6)

2 Welke kenmerken typeren de plaatselijke gemeente waar jij deel van bent? Let daarbij op:

De relatie die Jezus heeft met de gemeente, hoe Hij zich openbaart.

Er zijn 'op sterven na dode' en lauwe gemeenten als Sardes en Laodicea. Jezus openbaart zich als degene die de Heilige Geest en nieuw leven kan geven. Er zijn trouwe gemeenten als Smyrna en Filadelfia. Jezus openbaart zich aan hen als overwinnaar en degene die deuren opent. De gemeente Efeze is bekend om de rechte leer maar komt te kort in liefde.

Jezus wijst erop dat Hij in hun midden is. Pergamum en Tyatira moeten dwaalleer onderscheiden en Jezus komt hier met het scherpe, tweesnijdende zwaard, Zijn Woord. Hij kan niet toezien dat zijn dienaren worden verleid.

De omstandigheden en Jezus onderwijs

Jezus sluit met zijn onderwijs aan bij de specifieke omstandigheden van elke gemeente. Hij doet dat nog steeds! Jezus bemoedigt degenen die volharden in geloof en Hem dienen onder moeilijke omstandigheden. Hij ziet wat er goed gaat en wat niet. Hij ziet de bedreigingen die op ons afkomen. Het doel van Openbaring is dat je overwint, door de profetie te horen en te doen.

3 Wat kun jij persoonlijk doen en wat is dan de belofte?

Gebruik hierbij onderstaande tabel,

Gemeente	Jezus	Jezus ziet onze omstandigheden en werken(12x), inspanning, volharding, liefde (= levend geloof)				Wie overwint ontvangt
		Omstandigheden Druk en Vervolging! Afgoderij	Goed	Slecht	Waarschuwing,	
Efeze	Is in de gemeente	Valse apostelen Leugenaars Nikolaïeten	geduldig, standvastig, treden op tegen dwaalleer	Eerste liefde verlaten	Heb lief en haat de zonde anders dooft het licht	Eeuwig leven in al zijn volheid
Smyrna	Is de levende, de overwinnaar	Ellendig en arm Belastert, vervolgt, op de proef gesteld	geestelijk rijk	niets	Wees trouw ook in verdrukking	Lauwerkrans: overwinning
Pergamum	Spreekt met autoriteit	Wonen waar satans troon staat Valse profetie (Bileam)	Trouw in vijandige omgeving	Wereldgelijkvormig seksuele onreinheid	Jezus bestrijdt de gemeente met Zijn Woord	Unieke openbaring persoonlijke relatie (verborgen manna, witte steen)
Tyatira	De Heilige Rechter	Valse profetie (Izebel), Verregaande tolerantie (Verborgenheden van Satan)	Liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig	Seksuele onreinheid Niet optreden tegen valse profetie	Jezus geeft ziekte en ellende tenzij men breekt met het kwaad en volhardt in geloof	Messiaanse heerschappij en Jezus' stralende nabijheid
Sardes	Is degene die de Heilige Geest kan geven	Mensen prijzen de gemeente	Enkelen zijn rein	Naam-Christenen: op sterven na dood	Jezus komt onverwacht voor wie zich niet bekeert	Getuigenis van Jezus Witte kleren: vreugde-reinheid en waarheid
Filadelfia	Heilig en betrouwbaar, Opent deuren	Gemeente heeft geringe kracht, "weinig invloed"	Trouw aan Jezus' woord	niets	Geen: Jezus belooft trouw in beproeving	Lauwerkrans, persoonlijke relatie dicht bij God nu (zuil in de tempel)
Laodicea	Is degene die nieuw leven kan geven	Materieel rijk, in Christus ogen arm.	niets	Wereldgelijkvormig, lauwwerend, verblind	Jezus spuugt hen uit als ze zich niet bekeren	samen met Jezus op Zijn troon zitten
Gemeente:						